

METHODE VAN GEMISTE GEBEDEN

(Hanafi)



Vertaald door:
Majlis-e-Tarajim (Dawat-e-Islami)

Sheikh-e-Tarieqat, Ameer-e-Ahlesunnat
oprichter van Dawat-e-Islami Alama Maulana Abu Bilal

MUHAMMAD ILYAS

Attar Qadiri Razavi

کاتب ہدایت
المتقین

قضا نمازون کا طریقہ

Qaza Namazon ka Tareeqah

DE METHODE VAN HET GEMISTE GEBED

Dit boekje is in het Urdu geschreven door Shaykh-e-Tariqat Amir-e-Ahl-e-Sunnat, de oprichter van Dawat-e-Islami, Allamah Maulana Abu Bilal Muhammad Ilyas Attar Qadiri Razavi دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَهُ. De vertaalafdeling van Dawat-e-Islami heeft dit boekje vertaald naar het Nederlands. Indien u fouten ontdekt in de tekst of opbouw, gelieve, met de intentie van het verkrijgen van Sawab (zegeningen), contact opnemen met de vertaalafdeling via onderstaand adres of e-mailadres.

Majlis-e-Tarajim (Dawat-e-Islami)

Aalami Madani Markaz, Faizan-e-Madinah, Mahallah Saudagran,
Purani Sabzi Mandi, Bab-ul-Madinah, Karachi, Pakistan

UAN: ☎ +92-21-111-25-26-92 – Ext. 7213

Email: ✉ translation@dawateislami.net

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Smeekbede voor het lezen van een boek

Reciteer de volgende Du'a (smeekbede) voor het lezen van een religieus boek of Islamitische les en u zult إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ onthouden wat u leest:

اللَّهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَانْشُرْ
عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

Vertaling:

O Allah عَزَّوَجَلَّ! Open de deuren van kennis en wijsheid voor ons, en heb genade op ons! O Hij die de meeste Eervolle en Glorieuze is!

(Al-Mustatraf, vol. 1, pp. 40)

Opmerking: Reciteer Vredesgroet (Salat-‘Alan-Nabi ﷺ) één keer voor en één keer na de smeekbede.

Inhoudsopgave

Smeekbede voor het lezen van een boek ii

METHODE VAN GEMISTE GEBEDEN 1

Voortreffelijkheid van de Vredesgroet 1

Ramp voor degene die zijn Salah mist 2

Verschrikkelijke Vallei van de Hel 2

Bergen zullen Smelten door de Hitte ervan 3

De Straf van het Verpletteren van Hoofden..... 3

Vlammen van Vuur in het Graf..... 4

Als Iemand vergeet Ṣalâh te Verrichten...? 5

Zullen de Zegeningen van Adâ worden verkregen als de Ṣalâh is Gemist door een Onvermijdelijke reden 5

Slapen in het Laatste Deel van de Nacht..... 6

Wakker blijven tot Laet in de Nacht 6

Betekenis van Ada, Qada, en Wajib-ul-I'adah..... 7

Er zijn Drie Pilaren van Berouw 8

Het is Wajib om een Slapende persoon voor het Gebed Wakker te maken..... 9

Word wakker, het is Tijd voor Fajr! 9

Een Gebeurtenis.....	10
Een Gebeurtenis over het Realiseren van Publieksrecht	11
Verricht Qaḍā Ṣalāh Zo Snel Mogelijk	12
Verricht je Qaḍā Ṣalāh in Afzondering	12
Levenslange Qaḍā op de Laatste Vrijdag van Ramaḍān?	13
Berekening van de levenslange gemiste gebeden	13
De Volgorde voor het Verrichten van Qaḍā Ṣalāh	14
De Methode voor het Verrichten van Qaḍā Ṣalāh (Ḥanafi)	14
Qaḍā van Qaṣr Ṣalāh.....	15
Ṣalāh van een Afvalligheidsperiode.....	16
Ṣalāh tijdens Bevalling.....	16
In Welke staat is een Patiënt Vrijgesteld van Ṣalāh?	17
Het Herhalen van Levenslange Ṣalāh.....	17
Wat Als men Vergeet het Woord ‘Qaḍā’, te zeggen...?.....	17
Qaḍā Ṣalāh van Leven Verrichten in plaats van Nawāfil.....	18
Het Verrichten van Nafl na Fajr of ‘Aṣr Ṣalāh is Niet Toegestaan	18
Wat te doen bij het Missen van (4) Sunnah ‘s van Zuhâr?	19
Wat te doen bij het Missen van de Sunnah ‘s van Fajr?.....	19
Is de Tijd voor het Maghrib Ṣalāh Werkelijk kort?	19

Wat is de Regelgeving over Qadā van Tarāwīḥ?	20
De ‘Fidyah’ (compensatie) voor de gemiste Ṣalaḥ̂.....	21
Regel betreft de Fidyaĥ voor een Overleden Vrouw	23
Ḥīlaĥ voor 100 slagen.....	24
Wanneer begon de Traditie voor het Oren Piercen?	25
Het Vlees van de Koe als een Cadeau	26
Shar’ī Ḥīlaĥ voor Zakaḥ̂.....	26
100 mensen zullen gelijkwaardig beloond worden	27
Betekenis van Faqīr.....	28
Betekenis van Miskīn	29

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

METHODE VAN GEMISTE GEBEDEN

Lees dit boekje alstublieft volledig *إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ*, zult u de voordelen ervan zien.



Voortreffelijkheid van de Vredesgroet

De Profeet van de Mensheid, de vrede van onze harten en gedachten, de meest genereuze en vriendelijke *صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ* zei: Het reciteren van vredesgroet is een Nur (Licht) op de brug Sirat. Degene die op een vrijdag 80 keer vredesgroet reciteert op mij, 80 jaar van zijn zondes zullen worden vergeven.

(Jami' Saghir, pp. 320, Ḥadīṣ 5191, Dār-ul- Kutub-ul- 'Ilmiyyah, Beirut)

صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ

Ramp voor degene die zijn Salah mist

De vierde en vijfde vers van Surah Ma'un waarschuwen degenen die het gebed opzettelijk missen:

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿٢﴾

Vertaling van Kanz-ul-Iman: Dus ramp is er voor de gebed verrichters die onachtzaam zijn over hun gebed.

Ḥaḍrat Sayyidunā Sa'd Bin Abī Waqqās رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ vroeg aan de Heilige Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ over de vijfde vers van Sūrah Mā'ūn, hij صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ antwoordde: '(Het verwijst naar hen) die het gebed na de vastgestelde tijd verrichten.'

(Sunan il Kubra lil Bayhaqi, vol. 2, pp. 214, Dar-us-Saadir Beirut)

Bekende uitlegger van de Glorieuze Quran, Hakeem-ul-Ummat, Hadrat Mufti Ahmad Yar Khan رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ heeft geschreven over vers 5: 'Er zijn verschillende vormen van onachtzaamheid: het gebed nooit verrichten, onregelmatig het gebed verrichten, het gebed niet op tijd verrichten, het gebed op een verkeerde wijze verrichten, het gebed zonder interesse verrichten, het gebed met luiheid of zorgeloos verrichten. *(Nur-ul-Irfan, blz. 958)*

Verschrikkelijke Vallei van de Hel

In vers vier wordt het woord 'Wail' genoemd. Ṣadr-ush-Sharī'ah Ḥaḍrat-e-Maulānā Muḥammad Amjad 'Alī A'zamī عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِي

zegt: In de hel is er een vallei die zo beangstigend is dat de hel zelf toevlucht zoekt van zijn hevigheid. Deze vallei wordt Wail genoemd en is voor degenen die opzettelijk het gebed missen.

(Bahār-e-Sharī'at, Part 3, pp. 7, Madīna-tul-Murshid Bareilly Sharīf)

Bergen zullen Smelten door de Hitte ervan

Ḥaḍrat Sayyidunā Imām Muḥammad Bin Aḥmad Ḍāḥabī عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْعَظِيمِ zegt: Het werd gezegd dat er een vallei genaamd 'Wail' is in de hel. Als er bergen in gegooid worden dan zullen ze zelfs smelten vanwege de hitte ervan. Het is de bestemming voor hen die slordig zijn in het gebed. En ook voor degene die het gebed verrichten na de vastgestelde tijd, waardoor het Qaḍā, wordt. Tenzij zij zich beschaamd voelen over hun achtereisheid en om vergeving vragen in het Hof van Allāh عَزَّوَجَلَّ. *(Kitāb-ul-Kabāir, pp. 19, Dar Maktaba-tul-Hayah Beirut)*

De Straf van het Verpletteren van Hoofden

De Heilige Profeet صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ zei tegen zijn gezegende Metgezellen رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ: Twee engelen (Jibrāil and Mikāil) kwamen's nachts naar mij en namen mij mee naar het Heilige land. Hier zag ik een persoon die lag en een andere die bij hem stond met een steen in zijn handen. De persoon die stond verpletterde keer op keer zijn hoofd. En elke keer genas zijn hoofd. Ik vroeg aan de Engelen مُحَمَّدٌ اللهُ عَزَّوَجَلَّ Wie is hij? Zij verzochten mij om verder te komen (en na het tonen van

andere straffen) antwoordden zij: De eerste persoon die u zag was iemand die de Heilige Quran was vergeten, nadat hij het uit zijn hoofd had geleerd. Ook had hij de gewoonte om door te slapen tijdens Fajr Ṣalāh, (dus) hij zal op die manier gestraft worden tot de Dag des Oordeels.

(Derived from Ṣaḥīḥ Bukhārī, vol. 2, pp. 1043)

Lieve Islamitische broeders! Dit is een waarschuwing voor degenen die een of meer verzen uit de Quran uit achteloosheid vergeten, na deze uit het hoofd te hebben geleerd. En ook voor degenen die hun Fajr Ṣalāh missen door luiheid. Lees nu de gebeurtenis van een vrouw die haar Ṣalāh opzettelijk miste.

Vlammen van Vuur in het Graf

De zus van een man overleed. Toen hij, na haar begraven te hebben, terugkeerde kwam hij erachter dat zijn portemonnee in het graf gevallen was. Hij keerde terug naar het graf om deze eruit te halen. Toen hij het graf opende, zag hij een verschrikkelijk beeld. De vlammen van het vuur laaiden in het graf van zijn zus. Haastig sloot hij het graf en snelde naar zijn moeder en vroeg: ‘Lieve moeder! Hoe waren de daden van mijn zus. Zij vroeg: ‘Zoon, waarom vraag je dat?’ Hij antwoordde: ‘Ik heb laaiende vlammen in haar graf gezien. Na dit gehoord te hebben begon zijn moeder te huilen en zei: Je zus miste haar Ṣalāh en verrichtte dit dan na de vastgestelde tijd.

(Mukāshafa-tul-Qulūb, pp. 189, Dār-ul-Kutub-ul-‘Ilmiyyah Beirut)

Lieve Islamitische Broeders! Als dit het gevolg is voor iemand die het gebed na de vastgestelde tijd verricht, hoe (zwaar) zullen de consequenties dan zijn voor degenen die het gebed helemaal niet verrichten?

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

Als Iemand vergeet Salah te Verrichten...?

De Geliefde Boodschapper van Allah ﷺ zei: Als iemand het gebed mist door slaap of vergeetachtigheid dan zou hij het moeten verrichten wanneer hij zich dit weer herinnert, omdat het dan tijd is voor die Ṣalāh (voor hem).

De gerespecteerde Islamitische juristen zeggen: Als iemand zijn Ṣalāh mist door slaap of vergeetachtigheid, dan is het Farḍ (verplicht) voor hem om dit als Qaḍā; te verrichten. Er zal geen zonde zijn voor het missen van Ṣalāh in dit geval. Hij zou het gebed moeten verrichten zodra hij wakker wordt of dit weer herinnert. Voorwaarde is dat het niet binnen Makrūh (ongewenst) tijd valt, verder uitstellen is Makrūh. (*‘Alamgīrī, vol. 1, pp. 124*)

Zullen de Zegeningen van Adā worden verkregen als de Ṣalāh is Gemist door een Onvermijdelijke reden

Er is een Fatwa (juridische uitspraak) over het wel of niet krijgen van Zegeningen voor een ‘Adā’ Fajr Ṣalāh (verricht binnen vastgestelde tijd) als deze als Qaḍā (verricht na vastgestelde

tijd) is verricht vanwege slaap. A'la Hazrat Imam Ahmad Raza Khan عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰنِ vermeldt op pagina 161 (volume 8) van Fatawa-e-Razawiyyah: Wat betreft de Zegeningen van een Adâ Salâh, dit is onder de Wil van Allah عَزَّوَجَلَّ.

Slapen in het Laatste Deel van de Nacht

Als iemand gaat slapen nadat de tijd van een gebed begint en na verloop van tijd wordt het gebed Qaḍā , dan wordt hij zeker een zondaar, op voorwaarde dat hij niet overtuigd was dat hij zou kunnen opstaan en er ook niemand was die hem wakker kon maken. Feitelijk is het ook niet toegestaan om voor het begin van het Fajr gebed te slapen. Op voorwaarde dat men het grootste gedeelte van de nacht wakker was en niet zeker weet dat hij wakker wordt (voor het einde van Fajr) als hij nu gaat slapen. (*Bahār-e-Sharī'at, Deel 4, pp. 42, Madīna-tul-Murshid Bareilly Sharīf*)

Wakker blijven tot Laet in de Nacht

Lieve Islamitische Broeders! Als er gevaar is voor het missen van het Fajr gebed door het lang wakker blijven in bijeenkomsten van Zikr en Na'at, religieuze conferenties, dan moet men in de Masjid slapen met de intentie van I'tikāf. Het is ook mogelijk om ergens te slapen waar een betrouwbare persoon aanwezig is, zodat deze hem kan wakker maken voor het gebed. Of hij zou een alarm moeten gebruiken, maar hierop zou men niet moeten vertrouwen, aangezien het makkelijk uitgezet kan worden, door het indrukken tijdens de slaap. De grote geleerden

رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى zeiden: Als iemand twijfelt over of hij kan wakker worden tijdens Fajr, dan is het voor hem niet toegestaan om lang wakker te blijven zonder geldige redenen.

(Rad-dul-Muḥtār, vol. 2, pp. 27, Multan)

Betekenis van Ada, Qada, en Wajib-ul-I'adaḥ

- ❖ Bevelen uitvoeren binnen hun vastgestelde tijd is Ada.

(Durr-e-Mukhtār ma' Rad-dul-Muḥtār, vol. 2, pp. 627)

- ❖ Het uitvoeren van bevelen na hun vastgestelde tijd is Qada. *(Durr-e-Mukhtār ma' Rad-dul-Muḥtār, vol. 2, pp. 632)*

- ❖ Als er een fout wordt gemaakt bij het uitvoeren van een bevel, dan wordt het herhalen van die aanbidding I'adaḥ (herhaling) genoemd. *(Durr-e-Mukhtār ma' Rad-dul-Muḥtār, vol. 2, pp. 629)*

Als de Takbīr-e-Taḥrīmaḥ (het zeggen van أكبر الله) binnen de vastgestelde tijd wordt uitgesproken, dan wordt de Ṣalāḥ niet Qaḍā; het is dan nog steeds Adā.

(Durr-e-Mukhtār ma' Rad-dul-Muḥtār, vol. 2, pp. 628)

Bij de gebeden van Fajr, Jumu'aḥ, en Eid Ṣalāḥ, is het noodzakelijk om de salaam (van het gebed) binnen de

vastgestelde tijd te verrichten, anders zal het gebed niet geldig zijn. (*Bahār-e-Sharī'at, Part 4, pp. 42, Madīna-tul-Murshid Bareilly Sharīf*)

Het missen van een gebed zonder een geldige uitzondering is een grote zonde. Het is Farḍ (verplicht) om dit te verrichten als Qaḍā en ervoor berouw te tonen vanuit het hart. Door de zegeningen van berouw of een geaccepteerde Ḥaḍj zal de zonde voor het missen **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** vergeven worden. (*Durr-e-Mukhtār ma' Rad-dul-Muhtār, vol. 2, pp. 626*) Berouw wordt alleen aanvaard als men de Ṣalāh ook als Qaḍā verricht. Berouw zonder Qaḍā is geen berouw, want de Ṣalāh welke verplicht was, is nog steeds verplicht. Hoe kan berouw dan geldig zijn zonder zich te onthouden van zondes. (*Durr-e-Mukhtār ma' Rad-dul-Muhtār, vol. 2, pp. 628*)

Ḥaḍrat Sayyidunā Ibn-e-'Abbās **رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا** levert over dat de Profeet van Allāh, de Bemiddelaar van de Ummāh **صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ** zei: "Degene die berouw toont zonder het verlaten van zondes is zoals degene die spot met Allāh" **عَزَّوَجَلَّ**. (*Shu'ubul Eman, Ḥaḍīṣ 7178, vol. 5, pp. 436, Dār-ul-Kutub-ul-'Ilmiyyah Beirut*)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

Er zijn Drie Pilaren van Berouw

Ḥaḍrat "Allāmah Sayyid Muḥammad Na'im-ud-Dīn Murādābādī **عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْهَادِي** zegt: Er zijn drie pilaren van berouw.

1. Het toegeven van de zonde
2. Het gevoel van schaamte en spijt.
3. Vastberadenheid om de zonde te verlaten. Als de zonde gecompenseerd kan worden, dan moet dit gedaan worden. Het is bijvoorbeeld voor degene die gebeden heeft gemist noodzakelijk dat hij voor het volledig maken van berouw, de gemiste gebeden in haalt en als Qaḍā verricht. (*Khazain-ul-Irfan, pp. 12, Razā academy Bombay*)

Het is Wajib om een Slapende persoon voor het Gebed Wakker te maken

Als iemand slaapt of vergeten heeft om het gebed te verrichten, dan is het Wajib voor de ander (die dit wel weet) om de slapende wakker te maken of hem te herinneren aan het gebed. (*Baḥār-e-Sharī'at, Part 4, pp. 43*) (Anders is degene die het weet een zondaar.) Onthoud! Het wekken of herinneren aan het gebed is Wajib als het zeker is dat de persoon het gebed zal verrichten, anders niet.

Word wakker, het is Tijd voor Fajr!

Lieve Islamitische Broeders! Verdien een hoop zegeningen door het wakker maken van Islamitische broeders voor Ṣalāh. In de Madanī omgeving van Dawat-e-Islami wordt het wakker maken van moslims voor Ṣalā-tul-Fajr 'Ṣada-e-Madīnah

genoemd. Ook al is ‘Şada-e-Madīnah’ niet wadjib, het uitvoeren ervan is een daad van zegening, wat elke moslim zou moeten doen. Er moet echter wel rekening gehouden worden dat de rust van geen enkele moslim wordt verstoord door ‘Şada-e-Madīnah’.

Een Gebeurtenis

Een Islamitische broeder vertelde mij (Şag-e-Madīnah عَفَى عَنْهُ): Wij (een aantal islamitische broeders) passeerden een straat genaamd Şada-e-Madīnah met een megafoon tijdens het Fajr gebed. Er was ook een persoon die ons onderbrak en zei dat zijn kind de hele avond niet kon slapen en net in slaap gevallen was. Hij verzocht ons om de megafoon niet te gebruiken. We ergerden ons aan deze persoon en dachten over wat voor type persoon hij was. Wij maakten mensen wakker voor het gebed en hij weerhield ons hiervan. Toevallig liepen wij weer langs die straat. Dezelfde persoon stond bedroefd op de rand van straat en zei tegen ons: “Vandaag heeft mijn zoon ook de hele nacht niet geslapen. Ik sta hier met het verzoek aan jullie om deze straat in stilte te passeren.”

Deze gebeurtenis laat zien dat Şada-e-Madīnah uitgeroepen moet worden zonder de megafoon. Zelfs als men dit zonder de megafoon doet zou men de stem niet zodanig moeten verheffen dat de volgende groepen gestoord worden: Islamitische zusters die het gebed verrichten of de Qurān reciteren, patiënten, ouderen, en kinderen die net in slaap gevallen zijn na het

verrichten van het gebed in de vroege uren. Als iemand ons belemmert in het roepen van Ṣada-e-Madīnah dan zouden wij ons nederig moeten verontschuldigen i.p.v. met hem een discussie aangaan. Daarnaast zouden wij een positief beeld over hem moeten hebben, aangezien geen enkele moslim tegen het wakker maken van mensen voor het gebed kan zijn. Waarschijnlijk heeft hij te maken met een oprecht probleem. Zelfs als hij geen gebed verricht, hebben wij niet het recht om ons agressief te gedragen. In plaats daarvan zouden wij hem op een beleefde wijze moeten aansporen voor het gebed door individuele inspanning op een ander geschikt moment.

Naast Azān-e-Fadjr, zou men zorg moeten dragen bij het gebruik van Masjid luidsprekers of audiosystemen voor bijeenkomsten in straten of huizen. Wees er zeker van dat het geluid de mensen die in hun huizen aanbedding verrichten, patiënten, kinderen, en slapende mensen niet stoort.

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

Een Gebeurtenis over het Realiseren van Publieksrecht

Het denken aan de algemene rechten is noodzakelijk. Onze heiligen waren erg voorzichtig met betrekking tot dit. Ḥujja-tul-Islam Sayyidunā Imām Muḥammad Ghazālī عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَالِي levert ook over dat Sayyidunā Imām Aḥmad bin Ḥanbal عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى een student had die vele jaren bij hem doorbracht

en kennis opdeed. Op een dag kwam de Imam en keerde zijn gezicht weg (als uitdrukking van zijn irritatie). Toen de student aandrong om aan hem de reden van irritatie te vertellen zei hij: 'Je hebt de hoek van je huis langs de weg verhoogd tot de hoogte van een mens. Hierdoor heb je de doorgang van de moslims verhinderd. In andere woorden: Hoe kan ik tevreden zijn met jou terwijl je de doorgang van moslims hebt belemmerd.' (*Ihyā-ul-'Ulūm, vol. 5, pp. 96, Dar-us-Şādīr, Beirut*) Deze gebeurtenis bevat een les voor degenen die de openbare weg belemmeren door een terras bij hun huis te bouwen.

Verricht Qaḍā Şalāh Zo Snel Mogelijk

Het is Wajib (noodzakelijk) om de Qaḍā Şalāh zo snel mogelijk te verrichten. Het uitstellen is echter toegestaan om geld te verdienen voor de familie en de persoonlijke behoefte. Daarom zou men moeten blijven werken en de Qaḍā Şalāh verrichten in hun vrije tijd tot alle Qaḍā Şalāh zijn ingehaald. (*Dur-e-Mukhtār ma' Rad-dul-Muhtār, vol. 2, pp. 646*)

Verricht je Qaḍā Şalāh in Afzondering

Verricht Qaḍā Şalāh in afzondering. Vertel dit niet aan anderen, niet eens aan familie of goede vrienden. (Zeg bijvoorbeeld niet: Vandaag heb ik Fajr Şalāh gemist of ik verricht nu Qaḍā van een gemist gebed) Dit is omdat het vertellen over uw zonde aan anderen Makrūh-e-Taḥrīmī en ook een zonde is. (*Rad-dul-Muhtār, vol. 2, pp. 650*) Hef daarom, in de aanwezigheid van

anderen, uw handen niet op voor de Takbīr terwijl u de Qaḍā van het Witr gebed verricht.

Levenslange Qaḍā op de Laatste Vrijdag van Ramaḍān?

Sommige mensen verrichten Qaḍā van levenslange gemiste gebeden in jamaat op de laatste vrijdag van Ramaḍān-ul-Mubāarak. Ze nemen aan dat alle levenslange Qaḍā Ṣalāḥ verricht zijn, door het verrichten van deze ene Ṣalāḥ. Dit is niets anders dan bedrog. (*Uit Sharhuz Zarqani alal Mawahibulla Duniyyah, vol. 7, pp. 110, Darul Ma'rifa Beirut*)

De bekende commentator van de Heilige Quran, Ḥaḍrat Muftī Aḥmad Yār Khān Na'imī عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْقَوِيّی zegt: "Degene die gemiste gebeden heeft zou op de laatste vrijdag van Ramaḍān, tussen het Zuhar en 'Aṣr gebed, 12 Rak'āt Nafl Ṣalāḥ (in paren van 2) moeten verrichten. Reciteer hierbij na Sūra-e-Fātiḥah in elke Rak'at Ayā-tul-Kursī (eenmaal), Sūra-e-Ikhlāṣ (driemaal), Sūra-e-Falaq en Sūra-tun-Nās (beide eenmaal). Door de zegening van deze Ṣalāḥ zal de zonde van het gemiste gebed vergeven worden. Dit betekent niet dat de Qaḍā Ṣalāḥ is ingehaald, dit moet alsnog verricht worden. (*Islami Zindagi, pp. 105*)

Berekening van de levenslange gemiste gebeden

Degene die nooit het gebed heeft verricht en nu gezegend is met het verlangen om levenslange Qaḍā te verrichten zou een

berekening moeten maken vanaf dat hij de puberteit had bereikt. Als de startdatum van pubertijd onbekend is zou de man een berekening moeten maken vanaf de leeftijd van 12 jaar en de vrouw vanaf 9 jaar. (uit *Fatāwā-e-Razavīyyah*, vol. 8, pp. 154, *Razā Foundation Lahore*)

De Volgorde voor het Verrichten van Qaḍā Ṣalāh

Bij het verrichten van de Qaḍā Ṣalāh mag men eerst alle Fajr Ṣalāh verrichten, daarna alle Zuhar Ṣalāh en zo ook met ‘Aṣr, Maghrib en ‘Ishā Ṣalāh. (*Fatawa Qadi Khān ma’ ‘Alamgīrī*, vol. 1, pp. 109)

De Methode voor het Verrichten van Qaḍā Ṣalāh (Ḥanafī)

Er zijn 20 Rak’āt van Qaḍā Ṣalāh in een dag: twee Rak’āt Fard van Fajr, vier van Zuhar, vier van ‘Aṣr, drie van Maghrib, vier van ‘Ishā en drie van Witr (Wājib). Verricht als volgt de intentie: Ik verricht het allereerste Fajr gebed dat ik heb gemist. Dezelfde intentie kan gemaakt worden voor elk gemist gebed. Als iemand een groot aantal gemiste gebeden moet verrichten, dan is het voor hem toegestaan om het als volgt te verkorten.

1. Het eenmaal reciteren van de Tasbiḥāt in Rukū’ en Sujūd (سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ en سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى) in plaats van driemaal. Men moet er wel zeker van zijn (in alle gebeden) dat men begint met het zeggen van de سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ van سُبْحَانَ

nadat men zich volledig in de Ruku' bevindt. Het opheffen van het hoofd moet ook gebeuren nadat de **عَظِيمَ** van 'مر' is uitgesproken. Dit geldt ook voor de Sajdah.

2. Drie keer **سُبْحَانَ اللَّهِ** reciteren in de 3de en 4de Rak'at van het verplichte gebed in plaats van Sūra-e-Fātiḥah. Onthoud wel dat Sūra-e-Fātiḥah en een andere Sūrah gereciteerd moeten worden in alle drie Rak'āt van Witr.
3. Als men zich in de laatste Qa'dah bevindt, kan men de Salām verrichten door alleen **اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ** te reciteren na de Tashahhūd, zonder het overige deel van de Durūd Sharīf en Du'ā te reciteren.
4. Een of drie keer **رَبِّ اغْفِرْ لِي** reciteren in plaats van de Dua-e-Qunūt in de derde Rak'āt van Witr nadat je **اللَّهُ أَكْبَرُ** hebt gezegd. (uit *Fatāwā-e-Razavīyah*, vol. 8, pp. 157, *Razā Foundation Lahore*)

Qaḍā van Qaṣr Ṣalaḥ

Als een Qaḍā Ṣalaḥ, die gemist is tijdens het reizen, verricht moet worden als men gevestigd is, dan zal dit als Qaṣr (verkort) verricht worden. Een Qaḍā Ṣalaḥ die gemist is tijdens vestiging en nu verricht moeten worden tijdens het reizen zal volledig verricht worden. Dit betekent dat het niet verkort zal worden. (*Rad-dul-Muhtār*, vol. 2, pp. 650)

Ṣalaḥ van een Afvalligheidsperiode

Moge Allāḥ عَزَّوَجَلَّ het behoeden. Als iemand een afvallige werd en daarna de Islam weer geaccepteerd heeft dan is het niet nodig voor hem om de Qaḍā van Ṣalaḥ te verrichten die hij gemist heeft tijdens zijn afvalligheidsperiode. Het is echter Wājib om de Qaḍā te verrichten van Ṣalaḥ die gemist is voordat hij een afvallige werd (van de tijd dat hij de Islam had geaccepteerd). (*Rad-dul-Muḥtār, vol. 2, pp. 537*)

Ṣalaḥ tijdens Bevalling

Als de verloskundige vreest dat de baby dood zal gaan als zij het gebed verricht, dan is het in deze situatie een geldige reden voor haar om haar Ṣalaḥ te missen. (*Rad-dul-Muḥtār, vol. 2, pp. 519*) Als het hoofd van de baby er al uit is en er vrees is dat de tijd van Ṣalaḥ eindigt voordat de postnatale bloeding begint, dan is het verplicht voor de moeder om zelfs in deze situatie de Ṣalaḥ te verrichten. Als zij de Ṣalaḥ niet verricht dan zal zij een zondaar zijn. (*Rad-dul-Muḥtār, vol. 2, pp. 565*) Ṣalaḥ kan verricht worden door het hoofd van de baby in een schaal te leggen zodat het geen schade oploopt. Als er echter vrees is dat het verrichten van de Ṣalaḥ zal leiden tot de dood van de baby dan is uitstellen toegestaan. Qaḍā van deze Ṣalaḥ moet verricht worden na de postnatale bloeding. (*Rad-dul-Muḥtār, vol. 2, pp. 519, Multan*)

In Welke staat is een Patiënt Vrijgesteld van Ṣalāḥ?

De patiënt die niet in een staat is om de Ṣalāḥ te verrichten, door zelfs gebaren te maken, is vrijgesteld van het verrichten hiervan. Op voorwaarde dat hij in deze staat is tot de volgende 6 (opeenvolgende) Ṣalāḥ. Het verrichten van Qaḍā van gemiste Ṣalāḥ in deze staat is niet Wājib. (*Rad-dul-Muḥtār, vol. 2, pp. 570, Multan*)

Het Herhalen van Levenslange Ṣalāḥ

Als er een fout of gebrek is in iemands Ṣalāḥ, dan is het goed voor hem om de vorige Ṣalāḥ van zijn hele leven te verrichten. Als er geen fout was, wordt het herhalen van de Ṣalāḥ niet geadviseerd. Als hij het toch herhaalt dan dient hij deze Ṣalāḥ niet na Fajr of ‘Aṣr te verrichten. In alle Rak’āt zou ook een Sūrah gereciteerd moeten worden na Sūra-e-Fātiḥah. Bij het witr gebed zou men na het reciteren van de Qunūt en na het verrichten van de Qa’dah nog een Raka’at moeten toevoegen om er 4 in totaal van te maken. (*Rad-dul-Muḥtār, vol. 1, pp. 138, Multan*)

Wat Als men Vergeet het Woord ‘Qaḍā’, te zeggen...?

A’lā-Ḥadrat Maulānā Shah Imām Aḥmad Razā Khān عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰنِ zegt: Onze geleerden keuren het goed om Qaḍā te verrichten met de intentie van Adā en Adā te verrichten met de intentie van Qaḍā, beiden zijn geldig. (*Fatāwā-e-Razaviyyah, vol. 8, pp. 161, Razā Foundation Markaz-ul-Auliya Lahore*)

Qaḍā Ṣalāḥ van Leven Verrichten in plaats van Nawāfil

Het verrichten van Qaḍā Ṣalāḥ is belangrijker dan het verrichten van vrijwillige Ṣalāḥ. Dat wil zeggen dat als iemand tijd heeft om Nafl Ṣalāḥ te verrichten, hij in plaats daarvan Qaḍā Ṣalāḥ zou moeten verrichten. Zo is hij verlost van zijn verplichting. Hij zou echter de Tarāwīḥ en de twaalf dagelijkse Rak'āt van Sunnat-e-Muakkadah niet moeten laten.

(Rad-dul-Muhtār, vol. 1, pp. 536, Multan)

Het Verrichten van Nafl na Fajr of 'Aṣr Ṣalāḥ is Niet Toegestaan

Na het Fajr en 'Aṣr gebed is het Makruḥ (Taḥrīmī) om alle Nawāfil te verrichten, inclusief Taḥiyya-tul-Masjid en elk gebed dat een gevolg was van een externe reden, zoals Nawāfil of Ṭawāf en een belofte. Dezelfde reden gaat op voor elk gebed dat verbroken werd na het starten ervan, zelfs al is dit Sunnah Ṣalāḥ of Fajr of 'Aṣr. *(Durr-e-Mukhtār, vol. 1, pp. 61)*

Er is geen specifieke tijd voor het verrichten van Qaḍā Ṣalāḥ. Men mag deze verplichting tijdens elke periode van het leven uitvoeren. Het moet echter niet verricht worden bij zonsopgang, zonsondergang en als de zon op zijn hoogste punt staat (Zawal). Ṣalāḥ is namelijk niet toegestaan tijdens deze drie genoemde tijden. *(‘Alamgīrī, vol. 1, pp. 134, Quetta)*

Wat te doen bij het Missen van (4) Sunnah 's van Zuhâr?

Als u eerst de Farḍ van Zuhâr Ṣalāh heeft verricht, verricht dan de vier Rak'āt Sunnah van de Ṣalāh na het verrichten van de twee Rak'āt volgende Sunnah van de Ṣalāh. A'lā-Haḍrat رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ vermeldt: Volgens het superieure besluit van islamitische jurisprudentie moeten de vier voorgaande Rak'āt van het Sunnah Ṣalāh, die niet verricht zijn voor de Farḍ Ṣalāh, verricht worden na het volgende Sunnah Ṣalāh, op voorwaarde dat de tijd voor Zuhâr nog niet geëindigd is. *(Uit Fatāwā-e-Razavīyah, vol. 8, pp. 148, Razā Foundation Markaz-ul-Auliya Lahore)*

Wat te doen bij het Missen van de Sunnah 's van Fajr?

Als er een risico is op het missen van de gezamenlijke Ṣalāh van Fajr door het verrichten van de Sunan van Fajr, dan zou men de gezamenlijke Ṣalāh moeten verrichten en de Sunan moeten laten. Het verrichten van de Sunan na de Salām (van Farḍ) is niet toegestaan. Het is Mustahab om dit 20 minuten na zonsopgang te verrichten, maar voor Ḍahwa-e-Kubrā. *(Uit Fatāwā-e-Razavīyah jaded, vol. 7, pp. 424 – Bahār-e-Sharī'at, Part 4, pp. 12)*

Is de Tijd voor het Maghrib Ṣalāh Werkelijk kort?

De tijd voor het Maghrib Ṣalāh is vanaf zonsondergang tot de start van de tijd van 'Ishā Ṣalāh. De duur van Maghrib tijd neemt toe en af volgens de locatie en datum. Bijvoorbeeld, in Bāb-ul-Madīnah Karachi is volgens de kalender van Ṣalāh

tijden de minimumduur van Maghrib Ṣalaḥ 1 uur en 18 minuten. Islamitische geleerden zeggen: ‘Uitgezonderd bewolkte dagen is het vroeg verrichten van Maghrib Ṣalaḥ Mustaḥab. Uitstel dat net zolang duurt als het verrichten van twee Rak’āt van Ṣalaḥ is Makruḥ-e-Tanzīhī en zo lang uitstellen dat de sterren zich mixen met elkaar zonder een geldige reden, zoals een reis of ziekte, is Makruḥ-e-Taḥrīmī.

(Durr-e-Mukhtār, vol. 1, pp. 246 – ‘Alamgīrī, vol. 1, pp. 48)

A’la-Haḍrat Maulānā Shaḥ Imām Aḥmad Razā Khān عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰنِ vermeldt: Mustaḥab tijd van Maghrib Ṣalaḥ is tot de duidelijke verschijning van sterren. Het zolang uitstellen dat er kleine sterren (in aanvulling op de grotere) ook beginnen te schijnen is Makruḥ (Taḥrīmī).’

(Fatāwā-e-Razavīyyah, vol. 5, pp. 153, Razā Foundation Lahore)

De Rak’āt van Sunnah Ṣalaḥ, die verricht worden voor Fard Ṣalaḥ van ‘Aṣr en ‘Ishā zijn Sunnah-e-Ghaīr Muakkadaḥ en hierom is het niet noodzakelijk om ze te verrichten als Qaḍā, als men ze gemist heeft.

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

Wat is de Regelgeving over Qaḍā van Tarāwīḥ?

Als men Tarāwīḥ mist, dan is hier geen Qaḍā voor, niet in het gezamenlijke gebed en ook niet individueel. Als iemand Qaḍā

van Tarāwīḥ verricht, dan zal het gezien worden als Nafl. Deze Nawāfil zouden niets te maken hebben met Tarāwīḥ. (uit: *Durr-e-Mukhtār, vol. 1, pp. 61*)

De ‘Fidyah’ (compensatie) voor de gemiste Ṣalaḥ

[Degenen van wie een familielid is overleden zouden het volgende moeten lezen]

Vraag naar de leeftijd van de overleden persoon. Als de overledene een vrouw is, verminder dan met 9 jaar en als de overledene een man is dan met 12 jaar. Dit is de periode van minderjarigheid. Wat betreft de overgebleven jaren, bereken hiervoor hoeveel gebeden of dagen van Ramaḍān zijn gemist. Dus bereken het aantal Ṣalaḥ en vasten van Ramaḍān waarvoor Qaḍā verplicht is op hem. Het liefst maakt u een hogere schatting. Maak het liefst een berekening voor het hele leven exclusief de periode van minderjarigheid. Doneer nu Ṣadaqa-e-Fiṭr (aan een Faqīr) voor elke Ṣalaḥ. Een Ṣadaqa-e-Fiṭr staat gelijk aan 2.050 Kg tarwe, of het vergelijkbare aan bloem of bedrag. Het aantal gebeden zijn 6 per dag, vijf Farḍ Ṣalaḥ en een Witr Wājib. Als de prijs van tarwe bijvoorbeeld 12 rp (€ 0,16) is, dan zal het bedrag voor Ṣalaḥ van 1 dag Rs. 72 (€ 0,96) zijn en van 30 dagen Ṣalaḥ zal rs 2160 (€ 28,90) zijn. Voor 12 maanden is het bedrag Rs. 25920 (€ 346,84). Als het gebed van 50 jaren verplicht zijn op een overleden persoon dan zal rs. 1296000 (€ 17.342) gedoneerd moeten worden als Fidyah. Uiteraard bezit niet iedereen genoeg geld om dit bedrag te

doneren. Om deze reden hebben onze geleerden een Shar'ī Ḥilāḥ (uitweg) geadviseerd. Er mag bijvoorbeeld Rs. 2160 gedoneerd worden aan een Faqīr (zie voor de definitie van Faqīr en Miskīn pagina 24 en 25) met de intentie van Fidyaḥ voor alle Ṣalaḥ̣ van 30 dagen. Op deze manier wordt de Fidyaḥ van de Ṣalaḥ̣ voor 30 dagen afbetaald. Nu zou de Faqīr het bedrag cadeau moeten geven aan de betaler. Na het bedrag ontvangen te hebben moet de betaler het nogmaals doneren aan de Faqīr met de intentie van de Fidyaḥ van de Ṣalaḥ̣ voor 30 dagen, zodat het bedrag nogmaals in het bezit van de Faqīr komt. Deze uitwisseling zou moeten doorgaan tot de Fidyaḥ van alle Ṣalaḥ̣ is afbetaald. (uit *Fatawa-e-Bazaziya ma' Alamgīrī*, vol. 4, pp. 69)

Het is niet noodzakelijk om Ḥilāḥ te verrichten met het aantal van 30 dagen, dit is alleen vermeld als voorbeeld. Stel dat het bedrag voor de Fidyaḥ van 50 jaren aanwezig is, dan is een enkele uitwisseling voldoende. Ook moet opgemerkt worden dat de berekening van het bedrag aan Fidyaḥ gemaakt moet worden volgens de huidige prijs van tarwe. Zo ook, is er een Ṣadaqa-e-Fīṭr voor het vasten. (*Durr-e-Mukhtārma' Rad-dul-Muhtār*, vol. 2, pp. 644) Na het betalen van de Fidyaḥ van Ṣalaḥ̣ mogen ook de Fidyaḥ van vasten afbetaald worden op dezelfde manier. Armen en rijken mogen beiden gebruik maken van het gemak van Ḥilāḥ. Als de erfgenamen deze daad uitvoeren, dan is dit een grote hulp aan de overledene. Op deze manier zal de overledene afgelost worden van de verplichtingen en de

erfgenamen zullen ook Šawāb verdienen en vergoeding. Sommige mensen doneren een volume van de Heilige Qurān aan een Masjid, en gaan ervan uit de ze Fidyah van alle Šalaḥ van de overledene hebben afbetaald. Dit is een misverstand.

(Voor details zie: Fatāwā-e-Razavīyyah, vol. 8, pp. 168, Razā Foundation Lahore)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

Regel betreft de Fidyah voor een Overleden Vrouw

Als de (maandelijkse) gewoonlijke duur van de menstruatie periode van de overleden vrouw bekend is dan mogen de dagen die gelijk staan aan alle menstruaties afgetrokken worden vanaf de leeftijd van 9 jaar. Als dit niet bekend is dan mogen 3 dagen per maand afgetrokken worden, op de manier die hierboven vermeld is. De dagen van de menstruatieperiode zouden niet afgetrokken worden van de maanden van zwangerschap. Daarbij als de duur van de postnatale bloeding van een vrouw bekend is, dan mogen de dagen die gelijk staat aan de totale periode van postnatale bloeding afgetrokken worden voor elke zwangerschap. Als dit niet bekend is dan mag niets afgetrokken worden aangezien er geen limiet is op de minimumkant voor de postnatale bloeding. Het is mogelijk dat de bloeding stopt in een minuut en zij rein wordt. *(uit*

Fatāwā-e-Razavīyyah, vol. 8, pp. 154, Razā Foundation Lahore)

Hilāh voor 100 slagen

Lieve Islamitische Broeders! Ik heb de Hilāh van Ṣalāh, niet gebaseerd op mijn persoonlijke mening. De rechtvaardiging voor Shar'ī Hilāh is aanwezig in de Heilige Qurān, Ḥadīṣ en bekende boeken van de Ḥanafī leer. Bijvoorbeeld, eens kwam de nobele vrouw van Ḥadrat Sayyidunā Ayyūb عَلَيْهِ السَّلَام laat aan in het gezegende hof gedurende zijn ziekte, dus zwoer hij dat hij haar zou slaan met 100 slagen na zijn genezing van de ziekte. Toen hij genas, beval Allah عَزَّوَجَلَّ hem om haar te treffen met een vegeer gemaakt van 100 strostengels. De Heilige Quran zegt:

وَأَخَذَ بِيَدِكَ ضِعْفًا فَإِذَا ضَرْبُ بِهِ وَلَا تَحْنُثْ

Vertaling van Kanz-ul-Iman: En werd gevraagd om een vegeer in zijn hand te nemen en ermee te slaan en zijn belofte niet te breken. (Sectie 23, Ruku' 13)

Er is een volledig hoofdstuk over het onderwerp van Hilāh genaamd 'Kitāb-ul-Ḥīl' in het beroemde Ḥanafī boek Alamgīrī. In hetzelfde boek wordt vermeld: Het is Makruḥ om een Hilāh te verrichten om iemand van zijn rechten te ontdoen, of twijfel erin te veroorzaken, of iemand te bedriegen door iets vals. De Hilāh die echter gericht is naar het voorkomen dat iemand Ḥarām begaat of in het verkrijgen van iets Ḥalāl is

prijzenswaardig. Het volgende vers uit de Qurān is een bewijs van zulke soorten Ḥilāh:

وَأُخَذَ بِيَدِكَ ضِعْفًا فَضْرَبُ بِهِ وَلَا تَحْنُثُ

En werd gevraagd om een veer in zijn hand te nemen en ermee te slaan en zijn belofte niet te breken. (Sectie 23, Rukū' 13)

(Sectie 23, Rukū' 13) (Fatāwā-e-'Alamgīrī, vol. 6, pp. 390)

Wanneer begon de Traditie voor het Oren Piercen?

Er is nog een bewijs voor de toelaatbaarheid van Ḥilāh. Sayyidunā Abdullah Ibn 'Abbās رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا vermeldt: Eens was er een onenigheid tussen Ḥaḍrat Sayyidatunā Sārah رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا en Ḥaḍrat Sayyidatunā Ḥājirah رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا. Ḥaḍrat-e-Sayyidatunā Sārah رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا zwoer dat als ze de kans kreeg zij een orgaan van Ḥaḍrat Sayyidatunā Ḥājirah رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا zou snijden. Allah عَزَّوَجَلَّ stuurde Ḥaḍrat Sayyidunā Jibrāil عَلَيْهِ السَّلَام naar het hof van Ḥaḍrat Sayyidunā Ibrahim عَلَيْهِ السَّلَام voor een verzoening tussen de twee. Ḥaḍrat Sayyidatunā Sārah رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا vroeg: Hoe zit het met mijn belofte? Een openbaring daalde neer op Ḥaḍrat Sayyidunā Ibrahim عَلَيْهِ السَّلَام om Ḥaḍrat Sayyidatunā Sārah رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا te adviseren de oren van Ḥaḍrat Sayyidatunā Ḥājirah رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا te piercen. Sindsdien startte de traditie om de oren te piercen. (Ghamz 'uyunil basair sharhul ashbahi wannadhair, vol. 3, pp. 295, Idaara-tul-Qurān)

Het Vlees van de Koe als een Cadeau

De moeder der gelovigen Ḥaḍrat Sayyidatunā ‘Aīshah Ṣiddīqah رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا vermeldt dat er eens rundvlees werd gepresenteerd in het hof van de Heilige Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ. Iemand zei tegen de Heilige Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ dat het vlees was gedoneerd aan Ḥaḍrat Sayyidatunā Barīrah رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا als Ṣadaqah (liefdadigheid). De Sultan van Madīnah صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ antwoordde: هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَكُنَّا هَدِيَّةً d.w.z. het was Ṣadaqah voor Barīrah, maar een cadeau voor ons.’

Shar’ī Ḥīlah voor Zakah

De voorgaande Ḥadīṣ geeft duidelijk aan dat het vlees dat gedoneerd werd als Ṣadaqah aan Ḥaḍrat Sayyidatunā Barīrah رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا, die het verdiende, ongetwijfeld Ṣadaqah voor haar was. Toen hetzelfde vlees echter na in haar bezit te zijn geweest in het hof van de Heilige Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ werd gepresenteerd veranderde de uitspraak en was het niet langer Ṣadaqah.

Net zo mag een behoeftige persoon (Zakah behoeftig) na het aannemen van Zakah, dit cadeau geven aan iemand of hij mag het doneren aan de Masjid. De donatie door die waardige persoon is een soort cadeau in plaats van Zakah. De beroemde geleerden رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى hebben een Shar’ī Ḥīlah voor Zakah als volgt beschreven:

Het geld van Zakaḥ kan niet gebruikt worden om te betalen voor de begrafenis of de doodskleedkosten van een overledene of voor de bouw van een Masjid als Tamlīk-e-Faqīr (d.w.z. wat de Faqīr een eigenaar maakt van de Zakaḥ donatie). Als het geld voor Zakaḥ echter uitgegeven wordt aan zulke zaken, doneer dan Zakaḥ aan een Faqīr zodat hij de eigenaar wordt en nu kan die Faqīr het geld uitgeven (in de bouw van de Masjid etc.), beide zullen Šawāb krijgen. (*Rad-dul-Muḥtār, vol. 3, pp. 343*)

100 mensen zullen gelijkwaardig beloond worden

Lieve Islamitische broeders! Hebben jullie dat gezien? Het geld voor Zakaḥ mag gebruikt worden voor begrafenis-kosten of voor de bouw van een Masjid na het verrichten van Shar'ī Ḥīlah, omdat het geld Zakaḥ is voor de Faqīr, maar als de Faqīr eenmaal het bezit krijgt, wordt hij eigenaar en mag hij het uitgeven zoals hij het wil. Door de regelgeving van Sharia, werd de Zakaḥ van de donateur betaald en tegelijkertijd kreeg de Faqīr het recht op Šawāb door het doneren van zijn geld in de bouw van de Masjid. De uitspraak over Shar'ī Ḥīlah mag ook uitgelegd worden aan de Faqīr. Indien mogelijk, zou de donatie verspreid moeten worden onder meer mensen, bij het verrichten van Shar'ī Ḥīlah, zodat meer mensen Šawāb krijgen. Stel dat bijvoorbeeld 1200.000 rupees aan Zakaḥ gedoneerd worden aan een Faqīr voor Shar'ī Ḥīlah. De Faqīr zou dit bedrag in bezit moeten nemen en dan cadeau moeten geven aan een andere Islamitische broeder. Die Islamitische Broeder

zou na het bezitten van dat bedrag dit cadeau moeten doen aan een andere. Op deze manier zou elke broeder die betrokken is het bezit moeten geven aan de ander met de intentie van het verkrijgen van Šawāb. De laatste zou dan het bedrag moeten uitgeven aan de bouw van een Masjid of een andere uitgave post waarvoor Shar'ī Hīlah̄ gedaan is. **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ**, zal iedereen Šawāb krijgen voor het uitgeven van 12 honderd duizend rupees als Šadaqah̄.

Ḥadrat Sayyidunā Abū Ḥurāirah̄ **رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ** vermeldt dat de Geliefde Rasūl van Allāh̄ **صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** zei: ‘Als Šadaqah̄ verspreid wordt onder 100 handen, dan zal elk van hen Šawāb verdienen dat gelijk is aan dat van de donateur en er zal geen vermindering in zijn Šawāb zijn. (*Tareekh Baghdad, vol. 7, pp. 135, Dār-ul-Kutub- ul-‘Ilmiyyah̄ Beirut*)

Betekenis van Faqīr

Een Faqīr is degene die (a) sommige middelen bezit, maar deze minder zijn dan de waarde van Niṣāb (b) of degene die middelen bezit die opgesomd de waarde van Niṣāb bereiken, maar betrokken zijn in zijn basisbehoeften (d.w.z. door het gebruik van zijn middelen worden zijn basisbehoeften vervuld). Bijvoorbeeld onderdak, huishoudelijke artikelen, dieren (of een scooter/auto) om te reizen, gereedschappen voor een vakman, kleren om te dragen, slaven voor dienstbaarheid, Islamitische boeken voor degene die geïnteresseerd is in religieuze studie,

maar niet meer dan nodig is. (c) Zo ook, als iemand een schuld heeft waardoor na aftrek de overgebleven middelen minder dan de waarde van Niṣāb zijn, dan is hij ook een Faqīr, ongeacht of hij meerdere Niṣāb bezit. (*Rad-dul-Muḥtār, vol. 3, pp. 333*)

Betekenis van Miskīn

Een Miskīn is iemand die niets bezit en moet bedelen voor voedsel en kleding om het lichaam te bedekken. Bedelen is Ḥalāl (toegestaan) voor hem. Het is Ḥarām voor een Faqīr (d.w.z. degene die voedsel bezit om te eten voor een maaltijd en kleding heeft om te dragen) om te bedelen zonder noodzaak en dwang. Het doneren aan hen als ze bedelen is niet toegestaan, de donateur zal een zondaar zijn.

(*Fatawa 'Alamgīrī, vol. 1, pp. 188*)

Lieve Islamitische broeders! Het is overduidelijk geworden dat de bedelaars die bedelen als beroep zonder noodzaak en dwang, ondanks dat ze bekwaam zijn om een levensonderhoud te verdienen zondaars zijn. Daarbij, zij die doneren aan deze mensen ondanks dat ze op de hoogte zijn van hun staat, hun Zakāh en liefdadigheid zijn verspild en zij worden ook zondaars.

صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ

Om Een Praktiserend Moeslim Te Worden

Het is een Madani verzoek om de Wekelijkse Sunnah Inspirerende Ijtima (Bijeenkomst) van Dawat-e-Islami bij te wonen in uw stad, met goede intenties en voor de Tevredenheid van Allah **عَزَّوَجَلَّ**. Maakt u er een gewoonte van om te reizen in de **Madani Qafilah** (3-daagse Kennisvergaende Bijeenkomst) tezamen met de liefhebbers van de Heilige Profeet **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** om de Sunnah's te leren en dagelijks **Fikr-e-Madina** (zelfreflectie van de daden verricht op die dag) te doen door Madani In'amaat dagelijks in te vullen en dat boekje op de eerste van elke Madani (Islamitische) maand in te leveren bij de verantwoordelijke broeder van uw buurt.

Onze Madani Doel: 'Ik moet streven om mijzelf en de mensen van de hele wereld te verbeteren, **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ**.' Om onszelf te verbeteren moeten wij handelen volgens de **Madani In'amaat** en om de mensen van de hele wereld te verbeteren moeten wij reizen in de **Madani Qafilah's**, **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ**



MC 1286

Aalami Madani Markaz, Faizan-e-Madinah, Mahallah Saudagaran
Purani Sabzi Mandi, Bab-ul-Madinah, Karachi, Pakistan

UAN: +92 21 111 25 26 92 | Ext: 7213

Web: www.dawateislami.net | E-mail: translation@dawateislami.net